



# eram

## Personeel in nauwe schoentjes!

Op dinsdag 31 januari jl. vond een vergadering plaats met de Franse directie van de groep Eram.

De aankondiging die er werd gedaan, was bijzonder hevig!

### **Schoenen Eram bvba trekt zich terug van de Belgische markt!**

De directie geeft zichzelf 1 kwartaal de tijd om een of meerdere kandidaat-overnemers te zoeken voor de winkels en indien mogelijk het personeel.

Er zijn verschillende opties:

- een of meerdere kandidaat-overnemers voor alle winkels of slechts voor enkele, maar niet in dezelfde business (niet noodzakelijk in de verkoop van schoenen), met overname van het personeel.
- een of meerdere kandidaat-overnemers voor alle winkels of voor enkele onder Eram-franchise (niet hetzelfde paritair comité) of onder affiliatie.
- een of meerdere kandidaat-overnemers voor alle winkels of voor enkele, maar zonder het personeel.

En het sociaal plan waarover sinds oktober besprekingen werden gevoerd? We waren bijna bij een akkoord, enkel de financiële waarborg ontbrak nog want die werd ons geweigerd. Zou dat plan enkele winkels onder Eram-vleugels hebben kunnen redden? Antwoord van de directie: gezien de cijfers is dat voor Frankrijk geen optie meer en wil ze Eram België op korte termijn van de hand doen.



## **We zitten dus in de grootste onzekerheid.**

Er staat een nieuwe vergadering gepland met de directie (Frankrijk/België) op 7 maart om 14 uur.

In de tussentijd willen we alle kansen bieden aan een eventuele overname en daarom vragen we jullie – hoe moeilijk het ook is – om jullie winkels open te houden en de klanten zo goed en zo kwaad mogelijk te bedienen.

Als we ten laatste tegen eind dit kwartaal aanvoelen dat de directie niets op tafel legt (geen geloofwaardige potentiële overnemer met overname van het personeel), zullen we uit alle kracht het bedrijf onder grote druk zetten.

Laat de gordijnen dicht: jullie begrijpen wel dat, als de boeken toe gaan, het niet meer nodig is om nog te blijven verkopen als die inkomsten toch maar wegvloeien naar, bijvoorbeeld, Frankrijk...

Als de boeken toch neergelegd worden, zou de winkelvoorraad via een door de rechter aangestelde curator nog bepaalde sommen kunnen opleveren om de schuldvorderingen te betalen.

**WIJ AANVAARDEN NIET dat het bedrijf stuksgewijs verkocht wordt.**

Blijf op de hoogte, luister naar jullie afgevaardigden in  
gemeenschappelijk front.  
Samen sterk, altijd!

Al sinds 2012 protesteren we tegen het gebrek aan proactiviteit. Onderstaande schreven we toen al...

De directie heeft geen commercieel actieplan... En dat is niet de schuld van de sociale partners want zij vragen er voortdurend naar.

Het personeel vindt het jammer dat de collecties niet meer voldoen aan de wensen van hun klanten... Die haken immers massaal af en de winkels zien er verlaten uit. De artikelen voldoen niet meer aan de vereisten, niet qua look en niet qua kwaliteit!

Er wordt al lang gevraagd naar een heroriëntering van de keuzes... Maar de groep heeft daar nooit oren naar gehad.